

Op een mooie leeftijd van 90 jaar is vredig ingeslapen

de heer

Emiel Van Dooren

levensgezel van

Jenny Van den Wyngaert

geboren te St.-Lenaerts op 31 juli 1931
en overleden te Lier op 24 oktober 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Emiel tijdens de herdenkingsplechtigheid op VRIJDAG 29 OKTOBER 2021 om 12 uur in de aula Erica van het Afscheidscentrum Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97, 2500 Lier.

Samenkomst aan de aula vanaf 11.45 uur.

We leggen hem te ruste op de begraafplaats Kloosterheide,
Kesselsesteenweg 97, 2500 Lier

Rouwadres: Eeuwfeestlaan 110/5, 2500 Lier

Jenny Van den Wyngaert

zijn levensgezellin

Lu en Ingrid Weyns - Van Dooren

Jill Philippsen en Lore Kazandjian

Amber en Lenka

Brent Philippsen

Geert Weyns en Gitte Bastiaanssen

Dario, Lyana en Elif

Ludwig en Paula Van Dooren - Van Looy

Ellen Van Dooren en Jurgen Scheyltjens

Jurgen en Heidi Van Put - Van Dooren

Ryane Begois

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vic (t) Van Dooren en Mina (t) Van Camp

François (t) Van Dooren en Lea (t) Floren

en kinderen

Marc Van Dooren

en kinderen

zijn broer, schoonzus en neven

Augusta Potters

moeder van zijn kinderen