

Ode aan het LEVEN.....
voor als de klok luidt "HET IS TIJD"
Overschouwen we het leven in al zijn schoonheid,
worden we geboren in liefde, gevormd te diep,
zonder te beseffen wat dat inhield.

Ode aan het LEVEN.....
als de klok luidt "HET IS TIJD"
Geven we af wat ons dierbaar is,
blijven de mooie herinneringen achter,
verzachten het verdriet van het verlies.

Ode aan het LEVEN.....
Als de klok "STILSTAAT"
Sterven we,
zonder het te weten,
berusten we ons,
want er was iemand die voor ons zorgde
en die vergeet je niet.

Ode aan de TIJD.....
die ons het leven heeft gegeven,
beleef het vol vreugde,
met veel plezier,
daardoor leven we,
ook als zie je dat nu even niet



Liane Lemmens

15 augustus 1935 - 22 januari 2023

We hebben afscheid genomen van

Liane Lemmens

weduwe van Philip Wouters

geboren te Lier op 15 augustus 1935 en rustig ingeslapen
in het St.-Jozefziekenhuis te Mortsel op 22 januari 2023.

Volgens de wens van Liane heeft de afscheidsplechtigheid in intieme familiekring plaatsgevonden.

De asurne van Liane werd bijgezet in het columbarium op de begraafplaats in Edegem.

Rouwadres: Familie Liane Lemmens
p/a Uitvaartzorg Van den Bogaert & Joras
Antwerpsesteenweg 264A, 2500 Lier

Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be

zus en schoonzus van

Marc en Agnes Lemmens - Brosius

tante van

Filip en Nikki Lemmens - Verworst

Philip en Karin Fransen - Lemmens

delen in het verdriet

de familie Lemmens

Speciale dank voor de goede zorgen aan het personeel
van het St.-Jozefziekenhuis in Mortsel, afdeling Geriatrie.