

Als ik ooit doodga

Als ik ooit doodga
begraaf me dan niet,
verstik me niet onder een zware steen,
als ik ooit doodga.
Verstik me dan niet in je tranen,
maar schep herinnering aan mijn lach,
strooi mijn as uit voor alle winden.
Zodat wat ooit mijn lichaam was
de weg kan vinden.
Mijn hart naar jou en veel liefde
naar alles wat het eens beminde.

't is wat dat 't is

- Erna & Rudy -

Omgeven door de liefde van ons allen, is van ons heengegaan

Erna Coenaerts

echtgenote van
Rudy Coesemans

"mede-oprichtster van Huis Perfect"

geboren in Lier op 27 november 1956 en zachtjes ingeslapen in het
H.-Hartziekenhuis in Lier op 6 oktober 2025.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Erna tijdens de plechtigheid op ZATERDAG 11 OKTOBER 2025
om 13.30 uur in de aula Erica van het Afscheidscentrum Kloosterheide,
Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Laat zwart vandaag verdwijnen, draag wit of kleur, om Erna's
warmte te laten schijnen.

De asurne van Erna krijgt een plaats in een voor haar vertrouwde omgeving.

Rouwadres: Familie Coesemans - Coenaerts
p/a Uitvaartzorg Van den Bogaert & Joras
Antwerpsesteenweg 264 A, 2500 Lier

Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be

echtgenote van

Rudy Coesemans

mama van

Tom en Wendy Coesemans - Moons

moeke van

Kayla

Laynie

Jef

dochter van

Augustijn (†) en José Coenaerts - Mortelmans

zus en schoonzus van

Marc en Edith Coenaerts - Verbeeck

Dirk Coenaerts

Gilbert en Anita Gils - Coesemans

Herwig en Trude Coesemans - Coesemans

Kristiaan en Linda Sauter - Coesemans

delen in het verdriet

haar neven en nichten