

Zal ik weggaan?

Zal ik verdrietig worden en weggaan?

Zal ik het leven eindelijk eens onbelangrijk vinden, mijn schouders ophalen en weggaan?

Zal ik de wereld neerzetten (of aan iemand anders geven), denken: zo is het genoeg, en weggaan?

Zal ik een deur zoeken,

en als er geen deur is: zal ik een deur maken, hem voorzichtig opendoen en weggaan - met kleine zachtmoedige passen?

Of zal ik blijven?

Zal ik blijven?

Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt

Swa Kinnet

° Mechelen, 22 november 1952

† Lier, 16 november 2023

De crematie en de begraving in het urnenbos op begraafplaats
Kloosterheide in Lier hebben in beperkte familiekring plaatsgevonden.

Rouwadres: Keizershof 7/5, 2500 Lier

Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be

man van

Josee

papa van

Wim en Kim

Bram en Skrol

vake van

Silke

Lisa

Marie

Laurens

Marcel

Oliver

Speciale dank voor de goede zorgen
aan dokter Antheunis en dokter Ceulemans.